

Louis Rozendaal

Geboren op 12 augustus 1936, in Arnhem, begon het avontuurlijke leven van Louis Rozendaal, in een familie die haar wortels al vier eeuwen diep in Borculo had, was Louis voorbestemd om een rijk en kleurrijk leven te leiden. En dat deed hij zeker!

Het leven van Louis is doorspekt met de ernst en veerkracht van een Joods gezin dat de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog overleefde. Zijn kinderjaren in Velp, waar hij ondergedoken zat, waren een tijd van verborgenheid en stilte, maar deze ervaringen hebben zijn veerkracht en optimistische geest alleen maar versterkt.

Na de oorlog ontpopte Louis zich als een man van vele talenten. Zijn meest geliefde beroep was als zelfstandig bontbewerker. Met een oog voor detail en een passie voor vakmanschap maakte hij van elk stuk bont een meesterwerk. Maar Louis' expertise was niet beperkt tot de bontindustrie. Hij diende ook met toewijding als directeur van de Joods Liberale Gemeente, een rol die zijn diepe verbondenheid met zijn erfgoed en gemeenschap weerspiegelt.

Buiten zijn professionele leven had Louis een grote passie voor bridge. Zo was hij ook twintig jaar lang voorzitter van BC Minerva, een bridgeclub in Amstelveen.

Zijn persoonlijke leven is even rijk en vervullend. Louis is de trotse vader van twee kinderen en grootvader van vier kleinkinderen. Zijn familie is zijn grootste schat en bron van vreugde.

Wat Louis het meest kenmerkt, is zijn geestige en positieve karakter. Hij beweert zelf dat zijn hoge leeftijd niet te danken is aan het eten van veel sinaasappels, maar aan zijn vrolijke en optimistische levenshouding. Zijn humor en levenslust zijn besmettelijk en maken hem tot een geliefd figuur.

Louis Rozendaal is meer dan een overlever; hij is een bron van inspiratie, een verhaal van veerkracht en een levend bewijs dat een positieve instelling het beste recept is voor een lang en gelukkig leven. "Het leven is als een spelletje bridge – het gaat er niet alleen om welke kaarten je krijgt, maar hoe je ze speelt."

En nu gaat Louis een sigaartje roken.

